



MARTEN TOONDER

de pijpleider, de denktank

*'Een indringende uitgave,'
schrijft ons de heer O.B.B.
te R.*

*Na een slapeloze nacht
wordt iedereen wel eens
versuft wakker, zodat de
dageraad hem
onheilszwanger tussen de
gordijnen aanstaart. En als
hij zich daarna met gederfde
levensvreugde uit de veren
heeft losgemaakt, valt het
dopje van de tandpasta
meestal in de afvoerbuis,
terwijl de knoop hem bij het
kleden van de jas springt.
Hij weet dan hoe laat het is,
en het kan geen wonder
genoemd worden, dat
gewone lieden het gemoed in
de schoenen voelen zinken.*

